

Dikkat, dikkat! Hazreti Musa da Emlakbank'ı dolandırabilir!..

● Rifat BALI

1 980 Sonrası Türkiye'sinde modern olma, veya en azından öyle görünmek için insanlar gayretler sarfeden Türk toplumunda ve bundan modern görünmenin olmaması olmas şartlarından biri olan toplumun "tabu" saydığı konuların da tartışılmasına açılması yazarların başka kaygılarından biri haline geldi. Bu tartışılmalarda yaygın olan bu tür serbest tartışma ortamından yararlanarak Türkiye'de "Tabular yıkılan" sloganıyla çıkan yazarlar ve karikatüristler bu tür cinsellik olma türer yakas açılmadık nam konulara el atılar ve nereyeyse gura girecek şekilde bu konulara yanlılar ve çizgileriyle de katkıları bulundu. Ancak bu serbest tartışma ve kara mizah yapma ortamının da kendi içinde bir takım asgari sınırların önemini ihmal etmesi herhalde basınının kadrolu bazı yazarları farkında değillerdir ve yalın farkında olmalarına rağmen bireylerin duyurdukları onları pek umurlanmadı. Bu tür ciddi bir duyarsızlık örneğine geçişlerini gösteriler Sebül gazetesi'nin **ekonomi** yazarı Sayın Necati Doğru'nun 17 Ağustos 1997 tarihli "Hazreti Musa müdhir olsa" başlıklı yazısında rastladım. Necati Doğru bu yazısında Emlakbank'a ataracak genel müdürlük tartışıldığı bir ortamda yapmaya kalktığı yani mirazlı denemede şunları diyor: "Şimdi yeni

iktidar değişince yine genel müdür değişikliği gündeme geliyor. Hz. Musa Yahudi, hem iyi hesap bilen hem de Allah'ın peygamberi değil mi? Bu sorulara Hz. Musa'yı dinliyoruz genel müdür yapacak onu kurtarabilir mi? Bu yapı içinde kurtarabilir ve inancı Yahudiler beni bağlayalım, Hz. Musa bile hemen Civanlaşabilir."

Ortaçağ önyargısı

Necati Doğru'nun ekonomisi konusundaki uzmanlığı herhalde Yahudiler'in fevkalade hesabı insanlar oldukları peşiyargısını da içeriyor ki kendi bilinc altına yerleşmiş bulunan Yahudiler hakkında Orta Çağ'dan kalma fosilimiz bu tür peşin yargıları bu yazısıyla tekrar su yüzüne çıkı. pervası bir şekilde Yahudiler'in peygamberi Hz. Musa hakkında kara mizah yapmaya yelkeni ve Hz. Musa'nın ait olduğu rüka günlerinde revuc olan "tesabülük ve dalaverelik" huskelerinin or veya geç peygamberin kutul kılığında de inşinden gelip Hz. Musa'nın da "Civanlaşabileceği"ni yani bankaya dolandırabileceğini ifade etti.

Başyüklük, kara mizah ve Hz. Musa Peygamber'in şahsına saldıran kavramlarının son derece ince varlıklarında doğuş ve analarında gidip gelen bu tür bir "kara mizah" örneğinde Hz. Musa'nın tüm semavî dinlerce kabul edilen bir peygamber olduğuna inanan Necati Doğru'nun

Yahudi olan ve olmayan herkes tarafından peygamber olarak kabul edilen Hz. Musa'yı yazısında rastlense olarak kullanması en hafif deyişle son derece çirkindir. Yazıda bahsi geçen "İnançlı Yahudiler" tanımıyla da herhalde Tann'ya inanan ve dolayısıyla Hz. Musa'yı peygamber olarak kabul eden Yahudiler hedef alınmaktadır ve sadece onların gücümecelleri istenmektedir. Sayın Necati Doğru'nun mantığına göre "inançsız" Yahudiler ise zaten Tann'ya ve dolayısıyla Hz. Musa'yı inandırmaları için Hz. Musa ile alay etmenin onlar açısından pek bir yararına yoktur.

Biri, kendi inancını (veya inançsızlığını) dahil olmak üzere, kimsenin dini inançlarını tartışma yetkisini kendinde görmiyorsa ve bunun biryle Tann arasında bir konu olduğuna inanıyorsa, Ancak "inançlı" veya "inançsız" yani atesiz Yahudiler ve Sayın Necati Doğru da dahil olmak üzere herkes için geçerli olan asgari sınırlar kullanı ve davranış kuralları

Sabah gazetesi ekonomisi yazarı Necati Doğru'nun yazısına olduğu bir köşe yazısında Hz. Musa ile alay etmesi basında tepkileri yol açtı.



varsa, O da, kendisini ister inancı ister inançsız olmasın, dini ister Müslüman, ister Hıristiyan, ister

öçyüü epey kaçırır ve en başta Yahudi aslı okullar olma üzere birçok kişiye derinden üzdü ve incitti.

Bir teşekkür ve duyarsızlık!

Ülkemizin Yahudi aslı genç bankacılarımız da Sayın Necati Doğru'nun kullandığı olduğu dışı, gretelleştirici ve peşin yargılı mantık yöntemini kullanıp bu yazıdan kendileri için kusadın bir hisse çıkarmaları gerekiyor, o da herhalde yadır: Yahudi aslı genç bankacılar itibarlarını zararlayamaz. Şube veya banka genel müdürlüğü olmaya beveslemeyinler. Zira fazla "besab" gımler taşıyorlar, bu dünyayı hali pek belli olmaz, hesabı yanzın her an su yüzüne çıkabilir, dolayısıyla size pek banka emanet edilemez!

Bu yazıyı bitirmeden önce Alet gazetesi'nin köşe yazarı Sayın 'Yazar Kaplan' a da teşekkür emeyi bir borç biliyorum. Osmun 26 Ağustos 1997 tarihli yazısında Necati Doğru'nun yazısından göç de olsa farkına vardım ve ne yazık ki Sayın Yazar Kaplan'ın Necati Doğru'nun bu yazıyı üzerine götümesi olduğu duyurduğula da, görebildiğim kadarıyla, Yahudi zeraatinin basını da dahil olmak üzere ne basınında başka bir yazarla, ne de başka Yahudi aslı yarımlar dahil olmak üzere diğer yarımlarında rastlayabildim.

Yahudi, ister Budist olsun karıştırdığı kişilerin inancına ve o inancının doğrudan bir sonucu olan yazın tarzına karıştırmak ve o dinin peygamberlerini, dili buyranlarını, kutul kitaplarını, kuralları ve/veya kavramlarını mizah konusu yapmaya yetkenemektir. Sayın Sayın Doğru bu yazı ile