

BİR İNTİHAL ÖRNEĞİ

“İntihal” yani kaynak göstermeden bir başkasına ait bilgiyi kullanmak ve şahsına mal etmek yazı ile haşır neşir olanların yapabilecekleri en büyük ayıp ve kusurdur. Kaynak göstermek dönem ödevi, mezuniyet, yüksek lisans veya doktora tezi hazırlayan üniversite öğrencisinden gazetecilik eğitimi gören öğrencilere kadar herkesin bildiği ve uyması gerektiği ahlaki ve mesleki bir kuraldır. Batı âleminde intihal yaptığı ispatlanan bir öğrenci ve/veya bilim adamının meslekî yaşamı o an sona erer. Ancak her haliyle kendine has bir ülke olan Türkiye’de durum böyle değildir. İntihal yapanlar, yaptıkları ispat edilmesine rağmen gayet pişkin bir edayla aynı mevkiyi işgal etmede herhangi bir mahzur görmezler. Bunun en son örneği bir gazetecidir.. *Dünden Bugüne Tercüman* gazetesi köşe yazarlarından Aykut Işıklar 15 Kasım günü yaşanan sinagog baskınlarını konu eden 21 Kasım 2003 tarihli yazısında Türkiye Yahudilerinin 1948 yılında yeni kurulan İsrail Devleti’ne kitlesel bir şekilde göç etmelerine şu satırlarla atıfta bulunuyordu:

“İsrail kurulunca da... büyük bir çoğunluğu Denizyolları İşletmeleri’nin *Tarsus, Ankara, İstanbul, Ege, Marmara* gemilerine binip Hayfa’ya gitmişlerdi. Yanlarında tencere tencere zeytinyağlı dolmalar! ile... O dolmaların içinde ne olduğunu, yaşı 70 civarında olan tüm denizciler bilir.”

Işıklar’ın gizemli bir şekilde bahsettiği ve cevabını açıkça vermediği sorunun yani “zeytinyağlı dolmaların içinde ne olduğu” sorusunun cevabını, kendisinin belirttiği gibi, 70 yaş civarındaki gemicilerin vermesi madden imkânsızdır. Nedeni de çok basittir. Söz konusu kitlesel göç 1948 ila 1949 yılları arasında cereyan etmiştir. Yani günümüzden 56 yıl önce. Bugün 70 yaşında olan bir gemici o günlerde 14-15 yaşlarında olması gerekiyordu.. Dahası 1948-49 yıllarında İsrail’e yasal ve yasadışı yollardan göçmen taşıyan gemilerin hiç birinde 14-15 yaşlarında gemici yoktu. Hal böyle olunca Aykut Işıklar’ın bu bilgiyi bir başka kaynaktan temin ettiği ama her nedense söz konusu kaynağı zikretmemeyi uygun bulduğu anlaşılmaktadır. Aykut Işıklar’ın “unuttuğu” kaynak bu yılın başında yayınladığım *Aliya Bir Toplu Göçün Öyküsü* (İletişim Yayınları) kitabıdır. Bahsi geçen kitabın 248-249 uncu sayfalarında göçmenlerin mücevherat ve altınlarını aralarında zeytinyağlı dolmaların da bulunduğu muhtelif madde ve eşyaların içine saklayarak kaçırımları anlatılmaktadır. Bu durumu “Türkiye İntihaller Tarihi”ne kaydetme babında not etmenin faydalı olduğunu sandığım için belirtiyorum.